

# FAMILIESANG



## KFUM OG KFUK I Hedensted-Løsning

Jeg er blevet spurgt om at skrive lidt om Familiesang – og der gør jeg naturligvis gerne.

Igennem flere år har vi i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning snakket om, hvordan får vi fat i flere – især i unge familier. Vi har haft kendskab til nogle få familier, som tidligere har haft tilknytning til KFUM og KFUK – men hvordan får vi dem med.

Så kom konceptet med Familiesang på banen – og vi har tænkt, at det kunne være en mulighed. KFUM og KFUK stillede en person til rådighed, som bare kunne noget med sang og familier. Hende tog vi kontakt til – og så sprang vi ud i det. Kontakt til ganske få – og væbnet med Facebook og håb startede vi op – og det kan siges, at vi har følt, at det har været en succes. Flere familier har været omkring og nogle er blevet hængende, og de nyder det og det samme gør vi.

Ca. 7 familier kan nu vist siges, at være en fast kerne.



Konceptet er at vi mødes kl. 16.30, hvor der er lidt godt at "lande på". En kop kaffe, vand, en kiks og lidt æble el. lign. Familierne sætter sig på gulvet på madrasser. Der er tegning til børnene, så de har noget at have i hænderne. Vi synger og leger i 30-45 min. En voksen fra gruppen har forberedt, hvad der skal synges og leges. Der bliver sunget fra Højskolesangbogen for børn, som vi har indkøbt et antal af, samt andre børnesange – mere eller mindre kendte. En forældre fra gruppen spiller klaver til – og en enkelt gang har en anden taget bassen med. Så

det er festligt.

Vi har i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning bestemt, at vi gerne vil sørge for, at der er aftensmad til familierne, inden de går hjem igen. Det giver gode muligheder for, at de/vi kan få snakket sammen og at børnene kan få leget sammen og lære hinanden at kende. Et par frivillige har tilbudt at hjælpe med maden – som kan være pasta og kødsauce, lasagne eller rugbrød med forskelligt.

Kl. ca. 18.30 er familierne ude af døren igen – klar til at tage hjem og putte børn.

I samråd med familierne er det besluttet, at Familiesang er en onsdag om måneden.



Vi har ved start af Familiesang fået kontakt til nye familier som gerne vil fællesskabet, sang og samvær på tværs. Vi håber meget på, at give ny vækst ind i KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning.

Skulle der være en eller anden som gerne vil give en hånd med til dette arrangement, vil jeg naturligvis gerne høre fra dig.

Inger Møller Nielsen  
KFUM og KFUK i Hedensted-Løsning